



Zaterdag, 1 februari 1975 ging in Adorp de vlag in top. Het bestuur van de Stichting "Artharpe" gooide die dag officieel de deuren van het "dorpshuis en sportaccomodatie" open, om iedereen de gelegenheid te geven het pronkstuk "Artharpe" te bewonderen.

Het dorpshuis is een uitermate uitgeknipt geheel. De situering van de keuken ten opzichte van de bar en de grote vergaderzaal die ook voor sportdoeleinden gebruikt kan worden; de situering van de douchegelegenheden en de kleedkamers en hun verbinding met de sportzaal, het dwingt inderdaad tot bewondering voor dit produkt van burgerzin en burgervlijt.

Citaten uit het verslag van de heer Ferkranus dat hij schreef m.b.t. de opening van Artharpe in februari 1975.

Bewondering wekte vervolgens de heer Meyer, onderwijzer van de Adorper school, die van het oude schoolgebouw een prachtige tekening had gemaakt.

